

ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Θ. ΣΩΤΗΡΗΣ

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Δημοσιεύτηκε στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ (2023 και 2024) σαν κεραυνός εν αιθρία η τοποθέτηση του Δήμου κατά της απόφασης της ΡΑΕ που δίνει άδειες εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην Βλαχέρνα και στις όμορες κοινότητες. Δημοσιεύτηκε ένα απόσπασμα και όχι το σύνολο της απόφασης του Δήμου. Δεν δημοσιεύτηκε η απόφαση της ΡΑΕ με τους όρους του συμβολαίου κλπ. Δεν αναφέρεται αν η συμφωνία είναι προκαταρκτική ανάμεσα στην ΡΑΕ και την ανάδοχο εταιρεία ή είναι τελική. Απλά δημοσιεύτηκε ότι δόθηκε άδεια εγκατάσταση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ. Δεν γνωρίζουμε αν η συμφωνία είναι στα χέρια του Δήμου. Σύμφωνα λοιπόν με τα δημοσιευθέντα δεν είναι εφικτή η τοποθέτηση λεπτομερειακά. Κατ' άρθρο όπως λέμε επί του θέματος του οποιουδήποτε Δημότη. Όμως παρά τα ελλιπή στοιχεία είναι αναγκαίο να μπουν στη Βάσανο της κριτικής τόσο η απόφαση της ΡΑΕ και κατ' επέκταση της κυβέρνησης όσο και οι αποφάσεις του Δήμου και του Τ.Δ. Βλαχέρνας.

Η κριτική είναι αναγκαία γιατί ήρθαν στην επιφάνεια, μέσω της απόφασης της ΡΑΕ διαδικασίες, νοοτροπίες, ελλείψεις, αβελτηρίες του όλου συστήματος λειτουργίας του Δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Αυτό έχει να κάνει: 1) Διαχρονικά με τον τρόπο κατάρτισης των προγραμμάτων γενικότερου αλλά και ειδικότερου ενδιαφέροντος. Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των προγραμμάτων. Την σχέση των κυβερνήσεων με τα συστήματα προγραμματισμού και ποιο από τα συστήματα έχει επιλέξει η κυβέρνηση σήμερα. Ακόμα με ποιον τρόπο συντάσσονται τα προγράμματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο τρόπος ελέγχου της πιστής εφαρμογής των προγραμμάτων τόσο της κυβέρνησης όσο και της Τ.Α. Ο κρίνων και ή οι κρίνοντες πρέπει να εξαιρούνται, κατά την διατύπωση των απόψεων με αντικειμενικό – (τεχνοκρατικό) πνεύμα και λιγότερο από τα θέλω που εκφράζονται από την πολιτική. Η πολιτική εκφράζεται από τους πολιτικούς φορείς. Ο κρίνων θα εκφραστεί μέσα από τις προτάσεις του. Γενικότερα η πολιτική εκφράζει τα «θέλω» ενώ η (τεχνοκρατία) μας λέει τους τρόπους που θα υλοποιηθούν τα θέλω.

Βασικό εργαλείο στα χέρια της πολιτικής αλλά και της τεχνοκρατίας είναι το πρόγραμμα. Εκεί γίνεται το πάντρεμα των θέλω που είναι οι στόχοι προς επίτευξη και των κάθε λογής μελετών που υλοποιούν τους στόχους. Παρενθετικά αναφέρω το εξής. Σε γενικές γραμμές υπάρχουν τρία συστήματα προγραμματισμού. Α) ο ενδεικτικός προγραμματισμός. Β) ο ενεργός Δημοκρατικός προγραμματισμός. Γ) ο συγκεντρωτικός προγραμματισμός.

Το κάθε σύστημα προγραμματισμού επιλέγετε από θεσμούς με συγκεκριμένους ιδεολογικούς προσανατολισμούς. Εφαρμόζονται από κοινωνικά συστήματα και τρόπους παραγωγής με συγκεκριμένα ιδεολογικά χαρακτηριστικά εθεώρησα υποχρέωσή μου να αναφέρω τα παρά πάνω γιατί η απόφαση της ΡΑΕ έφερε στην επιφάνεια για άλλη μια φορά τις παθογένειες του συστήματος λειτουργίας της πολιτείας μας.

Ύστερα από τις γενικές διατυπώσεις θα προσπαθήσω μέσω της καλόπιστης κριτικής να αναδείξω παραλήψεις και δυσλειτουργίες του συστήματος παραγωγής αλλά και μέσω των προτάσεων μου ευελπιστώ να συμβάλλω στην αλλαγή του παραγωγικού προτύπου στον Δήμο μας αλλά και στο Νομό μας.

Αναλυτικότερα: Δεν υπάρχει πρόγραμμα μακροχρόνιο αλλά και βραχυχρόνιο διαρθρωμένο ανάλογα που θα αφορά την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη για όλες τις περιφέρειες της χώρας. Υπάρχει γενικά κάποια στοχοθεσία στον πρωτογενή – δευτερογενή – τριτογενή τομέα ατάκτως ειρημένη που ο κάθε πρωθυπουργός ή υπουργός μεταβάλλει κατά το δοκούν. Δεν υπάρχει ένα πενταετές πρόγραμμα με εξειδικευμένους στόχους που θα μεταφράζονται σε ετήσιες παραγωγικές δράσεις.

Να προβλέπει που θα εξελεγχθεί χωροταξικά και χρονικά η κάθε παραγωγική δράση που θα είναι δεσμευτική για όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των στόχων. Η έρευνα, η καταγραφή και η εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών ανά την χώρα γίνεται με βραδύς ρυθμούς, άναρχα και ανεργμάλιστα. Σε όποιους τομείς έχουν γίνει μελέτες έχουν μπει στα συρτάρια.

Αν κάποιες από αυτές προσπάθησε να τις υλοποιήσει κάποια κυβέρνηση έρχεται η δεύτερη και τις αναιρεί π.χ. Χρυσός Χαλκιδικής. Υλοποίηση των μελετών για εξόρυξη υδρογονανθράκων. Δυτικά της Κρήτης και της Πελοποννήσου από προηγούμενη κυβέρνηση. Ήρθαν οι επόμενες και τις αναίρεσαν. Η τελευταία δεν άλλαξε θέση μέσα σε δύομιση χρόνια. Μέχρι πριν από λίγο έβαζαν στο χρονοντούλαπο την συγκεκριμένη μελέτη και σήμερα την ανέσυραν πάλι και την έφεραν στο προσκήνιο. Έγινε επένδυση για την ανανέωση εξοπλισμού λιγνιτικών μονάδων της Πτολεμαΐδας ορισμένων δις ευρώ με στόχο την μεγιστοποίηση της απόδοσης των εργοστασίων και την μείωση των ρύπων. Ήρθε η νέα κυβέρνηση και τα έκλεισε. Το τραγελαφικό δεν είναι λόγω της κρίσης αναγκάστηκε να τα ενεργοποιήσει η ίδια κυβέρνηση που τα έκλεισε.

Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα η ανυπαρξία σχεδίου βραχυχρόνιου – μεσοπρόθεσμο – μακροπρόθεσμο κοινά αποδεκτού που αφορά την ενέργεια. Αν πάμε στον πρωτογενή τομέα εκεί τα πράγματα είναι ίδια και χειρότερα. Ενώ η χώρα μας ήταν αυτάρκης σε σιτηρά κλπ. Κινδυνεύει λόγω της αλλοπρόσαλλης πολιτικής να στερηθεί ο πολίτης βασικά αγαθά.

Ερχόμενος στα δικά μας τρανό παράδειγμα είναι η ανυπαρξία σχεδίου για την περιοχή μας. Έχει φέρει σε σύγκρουση τον Δήμο μας με τον αρμόδιο φορέα υλοποίησης των κυβερνητικών αποφάσεων τη ΠΑΕ. Η ΠΑΕ χωρίς να λάβει υπόψιν τις επενδύσεις που έχουν γίνει σε άλλους τομείς, προχώρησε στην αδειοδότηση για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο Δήμο μας, εν κρυπτώ και απαραβίαστο. Διαπιστώνεται επίσης ότι δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα όργανα που στα πλαίσια τους θα διεξάγεται ο απαραίτητος διάλογος για την λύση των οποίων προβλημάτων. Μπορεί να υπάρχουν, δεν το γνωρίζω και να μην λειτουργούν. Υπάρχει θεσμικό κενό ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα κατώτερα κλιμάκια του συστήματος εργασίας. Αποτέλεσμα τούτου είναι οι υπουργοί να ασχολείται περισσότερο με εκτελεστικό και λιγότερο με επιτελικό έργο. Είναι ουσιαστικά κακής ποιότητας μάντζερ. Όλα ξεκινούν από την κορυφή και τελειώνουν στην κορυφή. Τούτο έχει συνέπειες στα κατώτερα κλιμάκια. Δεν αναλαμβάνουν ευθύνες γιατί γνωρίζουν ότι οι όποιες αποφάσεις τους είναι υπό αίρεση. Η διακίνηση των πληροφοριών που αφορούν το πρόγραμμα φαίνεται ότι είναι υποτυπώδης. Η εκάστοτε κορυφή φαίνεται ότι έχει δικό της κανάλι πληροφόρησης, που υπερφαλαγγίζει το συντεταγμένο σύστημα.

Εφαρμόζεται σε γενικές γραμμές το κάθετο μάντζμεντ. Οι αποφάσεις σε αυτό το σύστημα των ανώτερων οργάνων δεσμεύουν τα κατώτερα. Οι αποφάσεις – εντολές που μπαίνουν στην είσοδο του συστήματος είτε είναι σωστές είτε λανθασμένες δεν επιδέχονται κριτικής. Αν στην είσοδο του συστήματος, δεν μπαίνουν πληροφορίες τούτο δεν λειτουργεί. Γενικά το σύστημα λειτουργεί Διοικητικά. Η κυβέρνηση από ότι φαίνεται εφαρμόζει ως

σύστημα προγραμματισμού τον ενδεικτικό προγραμματισμό και ως σύστημα εργασίας το κάθετο μάνατζμεντ. Από τις τοποθετήσεις τόσο του Τ.Δ. Βλαχέρνας όσο και του Δήμου φαίνεται ότι υπάρχει άλλη απαίτηση ως προς τον τρόπο προγραμματισμού και του συστήματος λειτουργίας που υλοποιεί το πρόγραμμα. Βρίσκονται κοντύτερα στο σύστημα ενεργού Δημοκρατικού προγραμματισμού και στο συμμετοχικό μάνατζμεντ. Κοντολογίς διεκδικούν να έχουν ουσιαστικό λόγο για την ανάπτυξη του τόπου τους.

2) Τελιώνοντας με το σύστημα λειτουργίας έρχομαι στην απόφαση της ΡΑΕ. Ελήφθη η απόφαση έτσι θετικά όπως προανέφερα στα πλαίσια ενός υποτυπώδους συστήματος προγραμματισμού. Στην δημοσίευση δεν ξεκαθαρίζεται σε ποιον δόθηκε η άδεια. Σε ελληνική εταιρεία – πολυεθνική ΔΕΗ κλπ. Το παραγόμενο ρεύμα θα καταναλώνεται στην εσωτερική αγορά ή θα εξάγεται;

3) Η ΡΑΕ έχει ελέγξει την εγκυρότητα του αδειοδοτούμενου; Ή ανήκει στις εταιρείες που παίρνουν τις άδειες και τις μεταπωλούν;

4) Το έργο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο ή είναι και επιδοτούμενο; Γνωρίζουμε ότι εταιρείες παίρνουν επιδοτήσεις και γενικά δεν δουλεύουν τις επιχειρήσεις. Τα κεφάλαια είναι εξασφαλισμένα ώστε το έργο να αρχίσει άμεσα; Μήπως πήρε την άδεια για να μην την πάρει άλλος και θα την βάλει στο συρτάρι; Στα φωτοβολταϊκά τόξα έχουν καταθέσει φάκελοι για 65 GW και μέχρι το 2030 θα υλοποιηθούν μόνο 7,7 GW. Αν είναι επιδοτούμενο.

5) Το κράτος θα συμμετέχει μέσω των επιδοτήσεων στην επένδυση και στα αποτελέσματά της;

6) Τα έργα υποδομής Δρόμοι – Γραμμές μεταφοράς ποιος θα τα πληρώσει; Ο Δήμος τους Δρόμους ο ΔΕΔΗΕ τις γραμμές μεταφοράς ή η ανάδοχος εταιρεία; Θα μπορεί ο Δήμος να διασυνδεθεί με το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο ή με τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος σε περίπτωση που τα έργα εκτελεστούν από την εταιρεία; Θα μπορεί άλλο εταιρικό σχήμα π.χ. ιδιώτης να χρησιμοποιήσει τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος; Αν λήξει ο χρόνος αδείας τα μέσα παραγωγής θα περάσουν στην ιδιοκτησία του Δήμου; Η κυριότητα του τόπου θα περάσει ξανά στην αρμοδιότητα του Δήμου;

Σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρείας τα μέσα παραγωγή θα περάσουν στον Δήμο ή στους κάθε λογής Δανειστές; Αν πωληθεί η εταιρεία ο χρόνος αδείας θα είναι ο ίδιος όπως αναφέρεται στο συμβόλαιο ή θα ξανά ανανεωθεί από την ημερομηνία πώλησης; Π.χ. Για άλλα είκοσι χρόνια; Αν η κυριότητα των εγκαταστάσεων μετά το πέρας άδειας λειτουργίας περιέλθει στον Δήμο. Ο Δήμος θα υποχρεούται να τις αποξηλώσει; Θα έχει την δυνατότητα μεταπώλησης; Θα μπορεί να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων για ίδιο όφελος; Σε περίπτωση πώλησης της εταιρείας οι όροι του συμβολαίου θα δεσμεύουν τον νέο ιδιοκτήτη ή θα συνάπτεται νέο συμβόλαιο; Τα οποιανδήποτε αντισταθμιστικά οφέλη προς τους δημότες των όμορων Διαμερισμάτων θα δίνονται βάσει της απόδοσης της μονάδας ή θα είναι ανεξάρτητα από την παραγωγή; Αν δοθεί αποζημίωση τους δημότες θα είναι σε είδος ή σε χρήμα; Αν είναι σε χρήμα θα κατατίθενται στους λογαριασμούς τους ή στους κωδικούς των κοινοτήτων ή στον Δήμο ;

Η αποζημίωση θα είναι ίδια για τους κατοίκους όλων των κοινοτήτων είτε τοποθετηθεί μια ανεμογεννήτρια είτε περισσότερες;

7) Θα έχει την δυνατότητα η εταιρεία να περιφράξει το χώρο σε όλη την κορυφογραμμή ή γύρο από την γεννήτρια; Αν περιφραχθεί όλη η κορυφογραμμή θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα με την πανίδα της περιοχής. Η περιοχή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την

κτηνοτροφία; Όπως όλα γνωρίζουμε ο Κνάκαλος είναι κεραυνόπληκτο βουνό για την ασφάλεια των μέσων άλλα και της περιοχής η εταιρεία θα προβεί σε τοποθέτηση μέσων αντικεραυνικής προστασίας; Σε περίπτωση πυρκαγιάς που προκλήθηκε από τα μέσα παραγωγής θα πληρώσει η ασφάλεια της εταιρείας την αναδάσωση της περιοχής θα προβλέπεται η τοποθέτηση συστήματος αντιπυρικής προστασίας. Οι οποιονδήποτε θέσεις εργασίας δημιουργηθούν θα καλύπτονται από εργαζόμενους των κοινοτήτων; Η τεχνολογία των γεννητριών θα είναι ποιοτικά ελεγμένη; Ποιος φορέας θα κάνει τους ελέγχους. Θα προβλέπονται ρήτρες για τη μη τήρηση των περιβαλλοντικών κανόνων;

Τέλος αν υπάρχει συμμετοχή του κράτους στην μονάδα το μέρος θα πηγαίνει στον κρατικό προϋπολογισμό ή θα αποδίδεται στον Δήμο και μέσω αυτού στις Κοινότητες;

Για την ανακοίνωση του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΤΔ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ έχω να παρατηρήσω τα εξής:

1) Υπάρχουν δύο ανακοινώσεις για το ίδιο θέμα του Δήμου και της κοινότητας. Αυτό δείχνει ότι το σύστημα εργασίας του Δήμου λειτουργεί πλημμελώς. Και στις δύο ανακοινώσεις εκφράζονται η δυσαρέσκεια για την απόφαση της ΡΑΕ. Έχουν όμως διαφορετικό σκεπτικό οι ανακοινώσεις. Ο Δήμος εκφράζει την αντίθεσή του για την επίπτωση που θα έχει στο «Ευρωπαϊκό μονοπάτι» και γενικότερα στον τουρισμό που είναι η κυρίαρχη επιλογή του Δήμου εδώ και χρόνια. Το Τ.Δ. Βλαχέρνας εκφράζει την αγανάκτησή του για την αγνόησή του και κάνει γνωστή την θέλησή του να ανατρέψει την σκόπιμα οικονομική υποβάθμιση της περιοχής του, αλλά και την περιθωριοποίησή του: ως Φορέα από την λήψη των αποφάσεων. Εκφράζει την αγανάκτησή του το Τ.Δ. Βλαχέρνας γιατί για μια άλλη φορά με το «έτσι θέλω» δέχεται στα όρια του μια επένδυση με αμφιλεγόμενες οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες είχε γίνει το ίδιο στο παρελθόν με τις κεραιές κινητής Τ/Φ. Εκλήθη ο πρόεδρος εν μια νυκτί να υπογράψει την άδεια λειτουργίας. Η αποζημίωση είναι εντελής και χρόνια τώρα δεν φτάνει στο ταμείο της κοινότητας. Το ίδιο είχε γίνει με το έλος της Κανδήλας. Καταστράφηκαν αρκετά κτήματα.

Η αποζημίωση ήταν ευτελής. Ωφελούντο όλες οι κοινότητες εκτός από την Βλαχέρνα. Το ίδιο γίνεται με την σκόπιμη μη σύνδεση της Βλαχέρνας με το οδικό Δίκτυο του Μαινάλου. Αμέτρητες φορές έχει τεθεί το θέμα στο Δασαρχείο και στους αρμόδιους φορείς. Δήμος – Δασαρχείο – Υπουργείο - όλο κωφεύουν. Το αίτημα έχει απορριφθεί με δικαιολογίες αδικαιολόγητες.

Με την απόρριψη αιτήσεων κατοίκων της Βλαχέρνας για να επενδύσουν στον τουριστικό τομέα εγκρίνονται όλες οι αιτήσεις στις παραμεινάλιες περιοχές εκτός από την Βλαχέρνα. Ακόμα η οικονομική απαξίωση των κτημάτων της Βλαχέρνας θα είναι καιρία αν οι γραμμές υψηλής τάσης περάσουν μέσα από την οικιστική ζώνη της Βλαχέρνας. Είναι γνωστό σε όλους ποιες είναι οι επιπτώσεις στον χώρο κάτω και γύρω από τις γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης «Μαγνητικά πεδία». Γενικά ο Δήμος και τα τοπικά Διαμερίσματα βρίσκονται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Η νέα πραγματικότητα είναι ότι ο ενεργειακός χάρτης αλλάζει. Φεύγουμε από ρυπογόνες πηγές ενέργειας και πάμε ολοταχώς στην πράσινη ενέργεια. Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα φαίνεται ότι το αιρετό μέρος του συστήματος του Δήμου ιδιαίτερα η κορυφή να μην ευνοεί την παραγωγή ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες. Δεν αναφέρομαι στον Δήμαρχό μας. Γενικώς το σύστημα είναι Δημαρχοκεντρικό θέλει τον Δήμαρχο μπροστά. Χωρίς τον Δήμαρχο να παρεμβαίνει δεν γίνεται τίποτε. Ενομοθετήθηκε να ακολουθεί το πρότυπο του κεντρικού συστήματος της Χώρας, που είναι πρωθυπουργικού. Όλα ξεκινούν από τον πρωθυπουργό

και τελειώνουν στον πρωθυπουργό. Το ίδιο και στο Δήμο λειτουργίες κατοχυρωμένες καταστατικά δεν δουλεύουν π.χ. λαϊκές συνελεύσεις έπρεπε για το θέμα των ανεμογεννητριών λόγω της βαρύτητάς του να έχουν γίνει λαϊκές συνελεύσεις τουλάχιστον στις ενδιαφερόμενες κοινότητες. Κάθε ενέργεια αποσκοπεί στην προβολή του Δημάρχου. Βάση του νόμου ορίζονται αντιδήμαρχοι για την παιδεία, το περιβάλλον κλπ και αυτοί με την σειρά τους λειτουργούν στο πλαίσιο της ευθύνης τους σαν τον Δήμαρχο. Κάποιος σε διπλανό χωριό έβαλε τα εκχιονιστικά να ξεχιονίσουν χωρίς σχεδόν να έχει χιόνι μια πασπάλα. Οι δημότες δεν συζητούν με τα αρμόδια Διοικητικά στελέχη αλλά με τους αντιδήμαρχους που πολλές φορές λόγω έλλειψης γνώσεων για το θέμα δεν τους καταβαίνουν. Πληρώνουν ως δημότες υπαλλήλους οι οποίοι βρίσκονται σε αναγκαστική αργία. Κοντολογίς δεν λειτουργεί ένα Διοικητικό σύστημα με πνεύμα τεχνοκρατικό που θα παίρνει τα θέλω των προγραμματικών θέσεων του αιρετού Δημοτικού συμβουλίου και να τα συνθέτει σε πρόγραμμα. Το πολιτικό σύστημα της χώρας για να ελέγχει ένα μέρος της εξουσίας είτε είναι στην κυβέρνηση είτε όχι προέβει σε αυτή την οργάνωση νομοθετικά: Οι νέες οικονομικές συνθήκες απαιτούν οι θέσεις σε όλο τον κορμό λειτουργίας του Δήμου να είναι ομοιογενείς – νόμιμες – και να έχουν ξεκάθαρες λειτουργικές σχέσεις. Απαιτούν οι πληροφορίες που μπαίνουν στην πρώτη βαθμίδα του συστήματος να είναι σαφείς και ορθές. Να μπαίνουν όταν πρέπει και να φτάνουν σε όλες τις βαθμίδες. Το σύστημα να τις μελετά και να προχωρεί στην υλοποίησή τους στον συντομότερο χρόνο με το μικρότερο κόστος και το μέγιστο αποτέλεσμα. Απαιτούν οι νέες οικονομικές συνθήκες να υπάρχει σε τακτό χρόνο οπισθοπληροφόρηση στον αιτούντα. Απαιτούν οι νέες συνθήκες το σύστημα του Δήμου να είναι ουδέτερο. Να λειτουργεί ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα είναι στην εξουσία και ποιο αιρετό Δημοτικό συμβούλιο είναι στην ηγεσία του Δήμου. Δουλειά του πρέπει να είναι η μετουσίωση των θέλω σε πρόγραμμα. Να επιτρέπει την διακίνηση των πληροφοριών από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω. Η κορυφή του συστήματος δεν πρέπει να στελεχώνεται με κάθε λογής μετακλητούς συμβούλους ευκαιριακά ασχολούμενος με Διοικητικά θέματα. Σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος – ΔΗΜΟΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ όχι μόνο στον Δήμο. Πρέπει τόσο στον Δήμο όσο και στις άλλες βαθμίδες να υπάρχει ανεξάρτητο σύστημα προγραμματισμού που κύριο μέλημά του θα είναι η συλλογή – κατάρτιση – σύνταξη προγραμμάτων. Επιβάλλεται σε όλα τα επίπεδα να αντιμετωπισθεί η γάγγραινα της μη ύπαρξης προγραμμάτων. Ο Δήμος μπορεί και πρέπει να λάβει πρωτοβουλία να χύσει το θέμα σε τοπικό επίπεδο αλλά και να ασκήσει πιέσεις να αλλάξει το σύστημα λειτουργίας σε όλες τις βαθμίδες πάνω από αυτόν. Σε τοπικό επίπεδο ο Δήμος δεν πρέπει να περιμένει να πληροφορηθεί μόνο από τους τοπικούς συμβούλους. Πρέπει αυτό να γίνεται και από το μόνιμο σύστημα λειτουργίας, τούτο είναι απαραίτητο γιατί οι νέες συνθήκες θέλουν τον Δήμο φορέα ανάπτυξης. Θέλουν τον Δήμο πρωταγωνιστή για την ανάπτυξη του τόπου του. Παλιότερα ο Δήμος είχε έμμεση σχέση με αυτά. Η νομαρχία είχε την ευθύνη για την υλοποίηση των άναρχων προτάσεων του κράτους για την ανάπτυξη της περιοχής του. Συνηγορούσε έμμεσα γιατί ο ρόλος του ήταν κυρίαρχα για εξωραϊστικά έργα. Ιδιαίτερα πάσχιζαν να παίρνουν έργα που υλοποιούντο μέσω εργολαβιών. Αν ο δήμαρχο ήταν δυναμικός πίεζε να γίνουν κάποια έργα γρήγορα πραγματικότητα. Κινούμενος πάντα στα πλαίσια της χαραγμένης πολιτικής της Νομαρχίας, που ήταν η εξής προσπαθούσε να εξασφαλίζει μόνιμες θέσεις εργασίας μέσα από τις ελεγχόμενες από το κράτος επιχειρήσεις.

ΔΕΗ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΟΤΕ κλπ. Αυτός ο τρόπος απασχόλησης τροφοδοτούσε μέσω της κατανάλωσης μέσω της κατανάλωσης τον τριτογενή και πρωτογενή τομέα του Νομού. Ο Δευτερογενής τομέας της οικονομίας ήταν εκτός των επιλογών των Δήμων και του Νομού. Ο Νομός και έμμεσα ο Δήμος ήθελε και θέλει να αποσπάσει ένα μέρος από τον πανελλήνιο καταμερισμό εργασίας μέσω του πρωτογενούς και του τριτογενούς τομέα. Ήταν κοινή επιλογή ήταν κοινή επιλογή όλου του πολιτικού συστήματος ορισμένοι τομείς της οικονομίας να είναι απόλυτα ελεγχόμενοι από το κράτος. ΔΕΗ – ΟΣΕ – ΟΤΕ – ΕΛΤΑ κλπ. Τα κεφάλαια ήσαν κρατικά και ο Νομάρχης σε τοπικό επίπεδο ήταν υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των οποίων έργων έμμεσα. Το σύστημα δεν απέκλειε στον κοινωνικό τομέα αλλά και στους Δήμους να κάνουν επενδύσεις. Οι θέσεις εργασίας από αυτές τις επενδύσεις ήταν ελάχιστες. Σήμερα δεν λειτουργούν. Τα κτίρια τους μας θυμίζουν αυτές τις επιλογές. Κεντρική πολιτική κατεύθυνση ήταν ο κρατικός τομέας να συνυπάρχει με τον ιδιωτικό και ο πρώτος να είναι στην υπηρεσία του δεύτερου. Η συγκεκριμένη σχεδόν κοινά αποδεκτή πολιτική εδώ και χρόνια έχει αλλάξει. Σε όλους τους τομείς επενδύσεις κάνει μόνο ο ιδιωτικός τομέας. Το κράτος δεν επενδύει. Ο ΟΤΕ – ΟΟΣΕ η ΔΕΗ κλπ πουλήθηκαν στους ιδιώτες ή είναι προς πώληση. Η εξισορρόπηση της αγοράς δεν γίνεται μέσα από την κρατικά ελεγχόμενη παραγωγή προϊόντων αλλά από την προσφορά και την ζήτηση. Η προσφορά και η ζήτηση ακολουθεί πλήρως την λογική συγκεκριμένου τρόπου παραγωγής. Αυτό είναι κεντρική επιλογή που υπηρετεί συγκεκριμένους ιδεολογικούς στόχους. Η κυβέρνηση βάζει γενικούς στόχους παίρνει προτάσεις από τους ιδιώτες και τις κάνει πρόγραμμα. Η υλοποίηση των στόχων εξαρτάται απόλυτα από την θέληση των ιδιωτών. Αυτός είναι ο ενδεικτικός προγραμματισμός. Γενικά ο παλιός τρόπος ανάπτυξης της χώρας έχει πλέον τελειώσει. Αλλά και ο σημερινός τρόπος παραγωγής έχει πλέον ξεπεραστεί. Αυτό οφείλεται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. Η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της παραγωγής δίνει ίσες δυνατότητες ανάπτυξης στον κρατικό – κοινωνικό – ιδιωτικό τομέα. Με την εφαρμογή της πληροφορικής – μικροηλεκτρονικής ρομποτικής. Ο σημερινός τρόπος παραγωγής αρχίζει να ξεπερνιέται αν δεν έχει ακόμα ξεπεραστεί.

Στην ενέργεια φεύγουμε από την χρήση των ορυκτών καυσίμων και περνάμε στην πράσινη ενέργεια – από τον ήλιο – το υδρογόνο – την σύντηξη του ατόμου κλπ. Στις τηλεφωνίες πάμε ολοταχώς στα Δίκτυα 5G που απογειώνουν τα πληροφορικά συστήματα. Αυτά με την σειρά τους δρουν καταλυτικά στον τρόπο λειτουργίας της βιομηχανίας του εμπορίου – των υπηρεσιών – των ενόπλων δυνάμεων – του κράτους γενικώς. Έχουμε μπει ήδη στην Τρίτη βιομηχανική επανάσταση. Η πανδημία έφερε στην επιφάνεια την νέα πραγματικότητα. Έχουμε απασχόληση κατ' οίκον. Το εμπόριο ασκείται πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο εντός και εκτός συνόρων κλπ. Ακόμα και το κράτος ετοιμάζει διαγωνισμό για προσλήψεις εργαζόμενων που θα εργάζονται από το σπίτι. Θα μένει κάποιος στην ΑΘΗΝΑ και θα εργάζεται για λογαριασμό υπηρεσιών που έχουν ως έδρα την Τρίπολη. Υπάρχουν εργαζόμενοι που μένουν στην Ελλάδα και εργάζονται για λογαριασμό επιχειρήσεων που η έδρα τους είναι στο εξωτερικό. Η Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση είναι εδώ και δεν το έχουμε πάρει είδηση. Όλα τα παραπάνω έχουν τεράστια επίπτωση στην απασχόληση. Η Αρκαδία όπως προανέφερα βγαίνει στον καταμερισμό εργασίας της χώρας με προϊόντα του πρωτογενούς και τριτογενούς τομέα. Ο δευτερογενής τομέας σχεδόν δεν συμμετέχει. Τούτο έχει επιπτώσεις στην απασχόληση. Ο κρατικός τομέας συρρικνώνεται. Η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών μειώνει τις θέσεις εργασίας. Για την αντιμετώπιση του

προβλήματος δόθηκαν κίνητρα στη βιομηχανία για την προσέλκυση επενδύσεων με πενιχρά αποτελέσματα. Στη βιομηχανική ζώνη μόνο ο Σύριος αντέχει ακόμα. Κοντολογίς η Αρκαδία έχει γίνει ο τροφοδότης με εργατικό δυναμικό κάθε κατηγορίας της Ελλάδας αλλά και όλου του κόσμου. Ολόκληρες περιοχές την δεκαετία του εβδομήντα εθεωρούντο από το επίσημο κράτος «Κλειστών». Ο πρωτογενής τομέας είχε και έχει αφεθεί στην τύχη του. Ότι κάνουν οι ιδιώτες και οι εισροές από τη ευρωπαϊκή ένωση. Όποια κεφάλαια υπήρχαν μαζί με τις επιδοτήσεις κατευθύνθηκαν στον τουριστικό κλάδο. Δημιουργήθηκαν κατά κανόνα μέσης και κατώτερης στάθμης καταλύματα. Ήρθε το AIRBNB και έβαλε φωτιά στα θεμέλια της παλιάς λογικής ανάπτυξης του τουρισμού. Χρειάζονται νέα κεφάλαια για τον εκσυγχρονισμό των παλιών μονάδων. Χρειάζονται νέες ξενοδοχειακές μονάδες πολλών αστέρων που θα δώσουν ώθηση και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Το σπουδαιότερο οι νέες μονάδες πρέπει να τροφοδοτούνται με ρεύμα προερχόμενο από πράσινες μονάδες παραγωγής ρεύματος. Το ίδιο και πολλές ενεργοβώρες βιομηχανίες για να επιδοτούνται πρέπει να έχουν συνδεθεί με μονάδες παραγωγής πράσινης ενέργειας.

Γι' αυτό ο «Μητιληναίος» πήρε τα βουνά και δεν αφήνει άδεια με άδεια. Όπως όλοι γνωρίζουμε η γραφειοκρατία είναι η γάγγραινα της ανάπτυξης. Εξυπηρετούσε όμως τον πολιτικό στόχο σε ότι αφορά της απασχόληση. Ήθελε και θέλει μόνιμες θέσεις εργασίας στις κρατικές υπηρεσίες. Η πρωτεύουσα του νομού έχει πολλούς κρατικούς υπαλλήλους. Το κράτος για να περιορίσει το φαινόμενο προχωρεί στην εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων που περιορίζει την γραφειοκρατία, άρα και στην απασχόληση. Βλέπουμε σε υπηρεσίες να κάθονται στα γραφεία αργόσχολοι υπάλληλοι.

Το σύστημα εργασίας (Υπουργείο – Περιφέρεια – Νομός – Δήμος δεν ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες της οικονομίας. Απαιτείται ριζική αλλαγή. Επειδή με τις υπάρχουσες πολιτικές συνθήκες δεν είναι δυνατή η εφαρμογή ενός άλλου συστήματος εργασίας. Για να μην μένει η Αρκαδία για άλλη μια φορά εκτός της τρίτης ή τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης επιβάλλεται κάποιο από τα μέρη του συστήματος να πιάσει τον τράγο από τα κέρατα. Φρονώ ότι το κουτάκι του συστήματος που πρέπει και μπορεί να πιάσει τον τράγο από τα κέρατα είναι ο Δήμος. Ιδιαίτερα η Δημοτική αρχή της Πρωτεύουσας του Νομού. Σκοπός της Δημοτικής αρχής πρέπει να είναι η εκπόνηση ενός μακροχρόνιου (τριακονταετούς) και βραχυχρόνιων προγραμμάτων. Στόχος των προγραμμάτων θα είναι να μπει η Αρκαδία στην νέα βιομηχανική επανάσταση επιβάλλεται να αφυπνίσει τους εν υπνώσει φορείς του Νομού ΤΕΕ – Οικονομικό επιμελητήριο – Πανεπιστήμιο – Συλλογικοί φορείς κλπ και οργανωμένα να ξεκινήσει ο διάλογος. Πρώτο και κύριο θέμα πρέπει να είναι ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΙΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ και τι επιπτώσεις έχει στην οικονομική - κοινωνική ζωή του τόπου. Η Αρκαδία διαθέτει το ανάλογο πνευματικό δυναμικό πούμε τις εισηγήσεις θα κάνει το θέμα προσιτό σε όλους. Με τι προϊόντα θα βγούμε στον Ελληνικό και Διεθνή καταμερισμό εργασίας. Θα εξηγηθεί γιατί οι παραδοσιακές κρατικές επιχειρήσεις κλείνουν ή περιορίζουν το ανθρώπινο δυναμικό. Γιατί σήμερα όλοι ζητούν κεφάλαια για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων. Ποιες θα είναι οι σχέσεις εργοδότη εργαζόμενου. Τον ρόλο του κράτους στο σύστημα παραγωγής. Ποιο θα είναι το σύστημα παραγωγής κλπ. Βασικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου της Δευτερογενούς παραγωγής είναι η πράσινη ενέργεια.

Η αυτάρκεια σε πράσινη ενέργεια όπως και των άλλων κλάδων της οικονομίας, Θερμοκήπια κλπ. Οι μονάδες θα είναι ιδιοκτησίας. Κράτους – ιδιωτών κοινωνικών φορέων. Σκοπός των παραπάνω θα είναι να μετατραπεί ο Νομός μας σε πράσινο Νομό. Η

μορφολογία του εδάφους (Ψιλά βουνά – λακκώματα στις κορυφές) επιτρέπει την παραγωγή ενέργειας κι με ανεμογεννήτριες και με φωτοβολταϊκά τόξα με πολύ μικρή οπτική και ακουστική ρύπανση και θέρμανση του περιβάλλοντος. Στα πλαίσια της παραπάνω πολιτικής πρέπει να ενταχθεί και η αδειοδότηση για εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην Βλαχέρνα. Στον ίδιο χώρο μπορούν να τοποθετηθούν και φωτοβολταϊκά τόξα σε Δημόσιες ή ιδιωτικές ιδιοκτησίες. Το Τ.Δ. Βλαχέρνας χρησιμοποιώντας την αποζημίωση από τις κεραιές κινητής τηλεφωνίας Τ/Φ και με την βοήθεια του Δήμου ή του Νομού μπορεί να ξεκινήσει μονάδα φωτοβολταϊκών τόξων με στόχο την πλήρη κάλυψη όλων των κατοίκων του Χωριού. Κλείνοντας την παρένθεση Βλαχέρνα. Ο Νομός και ο Δήμος ή οι Δήμοι πρέπει να χωροθετήσουν τις ανάλογες περιοχές. Να δίνονται άδειες κατά προτεραιότητα σε τουριστικές –βιομηχανικές μονάδες που θα έχουν έδρα την Αρκαδία. Τα έργα υποδομής που χρειάζονται τα ενεργειακά πάρκα να χρηματοδοτούνται από το Κράτος. Χώροι που μπορούν να υποδεχτούν φωτοβολταϊκά, υπάρχουν πολλά. Εργοστάσιο ΔΕΗ – περίβολος βιομηχανικής ζώνης κλπ.

Ο Δήμος μας και οι άλλοι Δήμοι μπορούν να εξασφαλίσουν κεφάλαια από το ΕΣΠΑ. Ο Δήμος μας με βάση τα σημερινά δεδομένα επιβάλλεται να εγκαταστήσει σε Δημοτικές εκτάσεις φωτοβολταϊκά και την ενέργεια. Να την διαθέτει δωρεάν στους Δημότες, αλλά και στην βιομηχανική ζώνη πολλές προτάσεις μπορούν να κατατεθούν στα πλαίσια του διαλόγου αρκεί ο Δήμος να πάρει την απόφαση να ασχοληθεί με το θέμα ΑΡΚΑΔΙΑ. Τα εργαλεία υπάρχουν εμπρός λοιπόν να τα πάρουμε και να πιάσουμε δουλειά.